

SF's tale til 2.behandling af budget 2023-24, kommunalbestyrelsens møde 10. oktober 2022

Ved Helene Brochmann

Når der skal lægges budget i Gentofte, kan man starte med en grundlæggende konstatering: Vi er privilegerede. Danske Kommuner konstaterer i en artikel, at næsten alle kommuner i landet har måttet håndtere besparelser i år. Vi er en af de få undtagelser. Til trods for udligningen og til trods for, at vi stadig har en af landet laveste skatteprocenter, har vi så stort et udskrivningsgrundlag, at vi stadig har en god økonomi, hvor der er penge til at opretholde et højt serviceniveau og lægge noget ekstra til, dér hvor vi synes det trænger.

Det er ikke for at forklejne den rigtig gode og konstruktive forhandlingsproces, der har ledt frem til budgetaftalen. Jeg synes bare det er på sin plads at minde om, at hestene alt andet lige vil være mindre tilbøjelige til at bides, når krybben *ikke* er tom. Og det skal vi være taknemmelige for.

Når det er sagt, så vil jeg gerne rose borgmesteren for at have tilrettelagt en åben proces, hvor alle partier har haft mulighed for at byde ind på lige fod og hvor alle har kunnet få vigtige mærkesager med. Især er jeg rigtig glad for, at det har ført frem til, at Enhedslisten denne gang har kunnet se sig selv i budgettet, så det nu er noget, alle i salen er fælles om. Det er et rigtig godt grundlag for de kommende års samarbejde.

Og jeg er også glad for, at borgmesteren anerkender, at dette ikke er ensbetydende med, at vi dermed har indgået en pagt, der forbyder uenighed og kritisk stillingtagen. Et så omfattende budgetforlig, indgået af seks partier, vil selvfølgelig for alle parter være et kompromis, og det kan ikke være alle dele af det, man hver især er lige begejstrede for. Jeg ved, at dette også gælder for de konservative, og det i sig selv synes jeg faktisk er flot – i betragtning af, at I jo bare kunne have trumfet jeres vilje igennem, hvis det var det, I ville.

For SF's vedkommende vil jeg sige, at vi faktisk ikke har slugt nogen alvorlige kameler. Vi er, som det fremgik på det seneste møde her i kommunalbestyrelsen, ikke begejstrede for tankerne om et vægterkorps, men det indgår jo heller ikke budgettet som andet end en erklæring om, at mulighederne skal undersøges.

Så er der nogle ting, vi er kede af, ikke er kommet med. Vi havde jo **gerne set penge sat af til at etablere en sammenhængende kystsikring langs Øresund**, som både ville være rettidig omhu, en markant forskønnelse og en etablering af et attraktivt, rekreativt område for borgerne, i form af en kyststi. I stedet er der sat penge af til nogle enkeltstående og også mobile løsninger, som vi ikke mener er den rigtige måde at gøre det på, men det er klart, at når man ikke vil lave den samlede løsning, kan disse jo være nødvendige.

Vi havde også gerne set en **udvidelse af kommunalbestyrelsen**, så vi ikke længere skal være en af de kommuner, hvor mandaterne er alldyrrest, regnet i det antal stemmer, der kræves for at blive valgt. Det holder de små partier ude, gør kommunalbestyrelsen mindre repræsentativ og giver en mindre kontaktflade mellem kommunalbestyrelsen og

borgerne. Vi kan ikke helt se argumentet for ikke at ligne andre kommuner på dette punkt.

Vi havde også et forslag om, at vi som kommune skal gå mere aktivt ind i arbejdet for at **redde havmiljøet i Øresund**, som vi ikke kunne få med.

Endelig havde vi ønsket os en fastlæggelse af et **klasseloft på 24 elever**, altså en bestemmelse om, at der højst må være 24 elever i en klasse i folkeskolen. Men selvom dette ikke kom med, har vi fået en anden løsning, som vi også har haft på ønskelisten, og som kan noget af det samme ved at sikre flere lærertimer pr. elev.

En "hård" grænse på 24 elever vil koste 10 mio om året, når den er fuldt gennemført. I stedet har vi nu – også på forslag fra andre af partierne – fået sat 4,2 mio i 2023 og 10,1 mio i 2024 af til **co-teaching** i alle kommunens folkeskoler, som en videreudvikling af to-lærerordningerne. Det vil muligvis give nogle af de samme gevinster – eller flere – end klasseloftet i sig selv kunne gøre. Det kan måske komme med i næste ombæring.

Bliver vi på skoleområdet, er vi meget tilfredse med, at der sættes flere penge af til en lang række indsatser, herunder **styrkelse af PPR – den pædagogisk-psykologiske rådgivning - og skolevisitationen**. Jeg tror ikke nogen har været i tvivl om, at dette område har brug for det.

Når det gælder de unge, er der også bred enighed om, at vi som kommune må gøre hvad vi kan for at modvirke den udbredte mistrivsel, der desværre ses i disse år. Igen er der mange initiativer i budgettet. Jeg vil bare pege på, at **den gratis psykologhjælp til unge** får lov til at fortsætte og at vi på forsøgsbasis starter en åben seksualrådgivning for unge – et tilbud, der har manglet i den vifte af gode ordninger, vi allerede har.

I den anden ende af livet har der selvfølgelig været bred enighed om, at **ældreplejen har brug for flere ressourcer** i takt med, at der kommer flere plejekrævende gamle. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er en udfordring, som jeg tror alle kommuner i landet slås med, og her er vi i særlig grad tilfredse med aftalens formuleringer om, at der skal ses på organiseringen af arbejdet og fx kravene til dokumentation, så det understøtter arbejdet med borgerne i stedet for at spænde ben for det. Og at vi skal arbejde for, at arbejdet tilrettelægges sådan, at den enkelte borger møder så få forskellige medarbejdere som muligt. Det ved vi har stor betydning, og det kan fx realiseres ved, at hjemmehjælpen opdeles i mindre teams.

På det grønne område synes vi, at det er helt centralt for indsatsen for klimaet, at vi ved hvad vi gør, når vi træffer beslutninger, der på nogen måde kan påvirke vores CO2-udledning. I kommunen er vi vant til at afveje alle beslutninger økonomisk – nu er vi enige om, at deres **klimakonsekvenser også skal belyses**, før vi træffer dem. Virkeliggørelsen af dette afhænger af, at der udvikles metoder til at gøre det pålideligt og praktisk gennemførligt, men SF noterer sig, at vi er enige om, at vi skal gøre det, så snart vi kan. Der er mange kommuner, der er interesserede i dette, og det vil formentlig ikke vare længe, inden vi kan hænge på.

Klimaindsatsen er – og skal være – mangefacetteret. Vi er nødt til at sætte ind på alle de fronter, vi overhovedet kan finde på. Derfor støtter vi selvfølgelig alle de initiativer, budgetaftalen er udtryk for. Og selvom det måske bekræfter nogle stereotype forestillinger om SF som et parti, der er glade, bare vi får **flere cykelstier**, så er vi altså glade for dette

budget i så henseende! – Måske griner I andre lidt mindre efter at det er kommet frem, at hver kilometer, der cykles i stedet for at blive kørt i bil, sparer samfundet for 8 kr. i sundhedsudgifter. Og der har heldigvis også spredt sig en erkendelse af, at vi *skal* cykle mere – også af hensyn til klimaet, støjen, børnenes trafiksikkerhed og motoriske udvikling osv. Så derfor tør jeg godt sige, at vi er rigtig glade for 5 mio. i både 2023 og 2024 til cykelstier i det hele taget, og 13 mio. til etablering af supercykelstien Kystbanerutens 6,2 km gennem Gentofte Kommune. Det er et stort skridt ud af mange, der skal tages i disse år.

Vi ser også frem til at skulle være med til at arbejde med at **gøre kommunen grønnere**, helt konkret, i en række projekter med plantning af træer osv., så vidt muligt med forskellige former for borgerinddragelse. For 10 mio. kr. i 2023 burde man kunne få noget spændende ud af det.

Endelig vil jeg gerne nævne, at vi i SF synes at det er *så* godt, at der er skabt enighed om at ansætte en **borgerrådgiver**. Jeg tror, vi alle sammen inderst inde kunne håbe, at det ikke var nødvendigt. Men de senere års sager, ikke mindst på børnehandicapområdet, har bare vist os, at det vil være godt at kunne tilbyde borgerne denne hjælp, når indgangen til kommunen bliver for svær at finde, eller man ikke synes, man bliver mødt på den rigtige måde eller med de rigtige tilbud. Jeg er sikker på, at mange frustrationer, misforståelser - og ikke mindst klagesager - kan forebygges af borgerrådgiveren. Så det glæder jeg mig til at vi få løbet i gang.

Nu har jeg blot fremhævet de poster, hvor SF har haft en særlig interesse og hvor vi har lagt vores prioriteringer ind. Men hele teksten er et resultat af fælles drøftelser, og der er rigtig andre mange punkter, vi er lige så tilfredse med.

Til slut vil jeg gerne rette en tak til forvaltningen, der har bistået under hele processen og produceret noget i retning af 80 notater med redegørelser og beregninger på alle partiernes forslag. Et kæmpe arbejde. Tak for det. Og også en kæmpe tak til samtlige partier i kommunalbestyrelsen for nogle gode og konstruktive forhandlinger, samt et resultat vi kan være stolte af.

Jeg stemmer naturligvis for ændringsforslaget til budgettet.