

SF budgettale – Budget 2025-26

Kommunalbestyrelsesmødet 10. oktober 2024

Det har ikke krævet lange overvejelser for os i SF at gå med i budgetaftalen igen, denne gang for 2025 og 2026.

Det skyldes selvfølgelig grundlæggende, at vi synes, at det er en fin aftale.

I mange kommuner har vores kolleger haft det anderledes svært. Det har også været tydeligt i den politiske debat i medierne. Rigtig mange steder har budgetforhandlingerne handlet om at finde besparelser. Besparelser, der betyder forringelser i de tilbud, man kan give borgerne. Det er ikke nemt at blive enige om, og det er svært som kommunalpolitiker at skulle stå på mål for.

I Gentofte har vi det nemmere. Vi har en solid økonomi og vi er ikke nødt til at spare. Vi skal selvfølgelig bruge pengene fornuftigt og holde øje med, at vi får det ud af dem, som vi har tænkt. Men vi er ikke nødt til at skære nogen steder. Heller ikke selvom 40 % af vores budget går til udligning til andre kommuner. Det har vi altså også fint råd til.

I år har vi endda besluttet af **afblæse en lille, varslet skattestigning**. Når SF kan gå med til det, er det fordi den ramme, som regeringen og KL lægger for vores udgifter, betyder, at vi ikke må bruge flere penge. Så den ekstra skat ville bare havne i kommunekassen. Og det er der jo ikke nogen grund til.

Når vi går til budgetforhandlinger, er det dermed også kun en meget lille del af kommunens budget, vi forhandler om, for langt de fleste udgifter ligger fast fra år til år. Men vi er altså i en privilegeret situation, hvor der er en pose penge til nye initiativer eller særlige områder, vi gerne vil gøre noget mere for.

Faren ved denne måde at tilrettelægge det på kan være, at partierne kommer med en masse mærkesager, typisk ”projekter” og ”indsatser”, som kan være deres synlige fingeraftryk på en budgetaftale, men som sender forvaltningen – og

medarbejderne i dagtilbuddene, på skolerne, i ældreplejen osv. – i alle mulige retninger, fordi man lige har fået en ny idé til, hvordan tingene skal gøres.

Det synes vi er vigtigt at undgå. Derfor synes vi i SF, at det er en rigtig god fremgangsmåde, at både forvaltningen og de stående udvalg har kunnet komme med indspil til budgettet. Sammen med partiernes ønsker er der kommet en samlet plan ud af det, som vi uden problemer kan bakke op om. Og for vores egen del har vi denne gang valgt at gå lidt anderledes til værks: **Vi har undladt at ønske os specifikke projekter til dagtilbudsområdet, folkeskolen eller ældreområdet.** Vi har blot tilkendegivet, at vi synes, det er vigtigt at alle tre områder får så mange ressourcer som muligt, og at de i øvrigt får ro på til selv at bruge pengene, som det nu giver mening. Og det har de så også fået. Det er vi meget tilfredse med.

Vi er glade for, at der er et **fælles ønske om at gøre hvad vi kan for velfærdsområderne og at vi skal bruge ressourcer på tiltag, der på forskellig vis understøtter den grønne omstilling.** Derfor er der også en del elementer i budgetaftalen, der er kommet frem som ønsker fra flere af os, uafhængigt af hinanden.

På skoleområdet er det indlysende nødvendigt at **tilføre specialområdet ekstra ressourcer**, fordi der er et konkret og akut behov. Samtidig mener vi i SF, at en **stærkelse af almenområdet** helt central for at undgå unødige ekskludering af børn til specialtilbud. Denne opfattelse er der heldigvis enighed om blandt alle partierne.

Konkret vil jeg ellers nævne, at vi i SF er meget glade for at **borgerrådgiveren** nu bliver gjort permanent. Denne rolle, og ikke mindst vores dygtige medarbejder på posten, har vist sig at udfylde en meget brugbar funktion, som både borgere og forvaltning udtrykker stor tilfredshed med. Vi er også glade for at ordningen med **gratis psykologhjælp til unge** kan fortsætte og at den **ungdomsrådgivning for seksuel sundhed**, som vi foreslog for to år siden, nu ikke bare er kommet i drift, men også har fået tilført flere midler.

I SF ser vi med bekymring på, at kommunen må betale stigende priser for private botilbud for borgere med behov for specialiseret støtte, og vi drømmer om at kunne **investere i flere kommunale pladser**, så vi har mere hånd i hanke med både pris og

kvalitet. Det er ikke blevet en del af dette budget, men vi er tilfredse med, at det er en del af aftalen, at mulighederne skal undersøges.

På det grønne område er det jo ikke så nemt at skabe ny natur i en tæt bebygget kommune som vores, men så alligevel: Vores nære farvande, herunder Øresund, lider som bekendt under iltsvind og tab af biodiversitet. I Gentofte er noget af det mest konkrete vi kan gøre, **at etablere et stenrev**, som kan blive til levested for mange planter og småkravl, som ikke kan trives på en gold sandbund. Stenrevet vil også kunne bruges til naturformidling for børn og voksne, og det glæder vi os meget til at se realiseret.

I samme område synes vi også at det er glimrende – for ikke at sige på høje tid – at vi har sat penge af til at få lavet en **langsigtet plan for kystbeskyttelsen** langs Øresund. Alle boligerne på sundvejene er i reel risiko når vandstanden stiger og stormfloder bliver hyppigere og mere voldsomme. Det skal vi naturligvis sikre os imod. Vi er i øvrigt overbeviste om, at en gennemtænkt kystsikringsløsning vil vise sig at kunne skabe den adgang til at færdes langs kysten, som vi har drømt om i så mange år.

At vi også har kunnet sætte penge af til en analyse af, om vi kan få **overdækket Helsingørmotorvejen** for at komme af med trafikstøjen, er fantastisk. Måske ikke så meget på grund af det afsatte beløb, men bare det, at vi er enige om at kigge i den retning og at det er blevet realistisk, rent teknisk, er efter vores opfattelse virkelig lovende.

Vi ville jo ikke være SF, hvis vi ikke nævnte **cykelstier** i vores budgettale, så det vil jeg naturligvis også gøre. Det er igen rigtig godt, at vi i kommunalbestyrelsen er enige om, at det er vigtigt at skabe de incitatmenter vi kan for at gøre det attraktivt at cykle. I år kommer Vejdirektoratet os til hjælp med halvedelen af pengene til en Supercykelsti langs Ring 2, altså Tuborgvej, og det er rigtig godt, at vi kan lægge den anden halvdel til og dermed få realiseret projektet. Hertil kommer et stort beløb til cykelstier på manglende strækninger rundt omkring.

Vi kunne også rigtig godt tænke os at få lavet nogle **samlede løsninger for trafikikkerheden omkring skolerne**. Løsninger, som vil kunne gøre det trygt for flere forældre at lade deres børn cykle i skole, så den onde cirkel kan bliver brudt,

hvor biltrafikken om morgenen gør det farligt for børnene, så flere bliver kørt i skole og dermed skaber mere trafik osv. Derfor er vi meget glade for, at forligspartierne er blevet enige om at igangsætte forsøg med fodgænger- og cykelzoner omkring skolerne. Det har vi store forventninger til.

Der er rigtig mange andre gode ting i budgettet, men jeg kan ikke nå at nævne dem alle.

Vi siger tak for en fin proces og glæder os til samarbejdet om at realisere alle planerne.